

Het oorlogsmonument in Bleiswijk

Dit staat op 'het herdenkingspleintje', hoek Kerkstraat/Dorpsstraat. Een gemetselde bakstenen lage rondlopende muur met daarop de tekst: 'De tirannie verdrijven. 1940-1945.'

En een V-teken. Dat is de V van Victory en daarmee wordt de overwinning op de bezetter aangegeven.

Links een plaquette met de tekst: 'Gedenk in uw gedachten dat zij hun leven gaven en ver van hun verwanten in den vreemde zijn begraven – 15 augustus 1945.'

Rechts een los zuiltje (dit is in 2000 toegevoegd) met een plaquette met de tekst: 'Nederlands Indië 1945-1950', daaronder een soldatenhelm met daarachter een zwaard gekruist met een palmtak.

Daaronder de naam L.E. Jacobs 22-11-1925 20-07-1949.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument in Bleiswijk is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren in overzeese gebieden door oorlogshandelingen zijn omgekomen en aldaar begraven liggen. Tevens wordt met het gedenkteken de Bleiswijkse militair L.E. Jacobs herdacht die op 20 juli 1949 in het voormalige Nederlands-Indië is gesneuveld.

Onthulling

Het monument is onthuld op 15 augustus 1945. De rechterzuil is op 22 november 2000 onthuld door burgemeester C.H.J. Lamers en nabestaande de heer P.J. Jacobs.